

Solveigs släkt/anor



Pappa Knut

Föddes 25 maj 1894 på Backa Hage, Myckleby, Orust (se nedan om Farfar). Död 26 april 1988, V:a Frölunda, Göteborg – Knuts for till Amerika 18 år gammal. : (i New York, Passenger lists, 1820 – 1957. Avfärd Liverpool, England – Ankomst Boston, Massachusetts 21 maj 1913. Hemfärd, fyra år senare.

Han hade lärt målaryrket i USA och öppnade målerifirma i Göteborg. Den gick mycket bra, då han fick måleriarbeten på skärgårdsbåtarna.

Träffade sin blivande hustru Ebba, 23 år och hemvändande från Amerika.

Solveig blev den andra av fyra döttrar. Han hade hoppats på en son men det blev en fin flicka.

Knut var mycket sällskaplig. Ordensbroder i Svarta Örnar. Han gillade att sjunga.

Farfar Carl Olsson

När Backa Hage blev tomtmark 1891 (se Myckleby socken – Gårdarna och torpens historia, Myckleby Hembygdsförening 1993) – flyttade skomakaren Carl Olsson f. 1861 dit. Han var från Kefhult under Bogane och son till skomakaren Olof Henriksson och hans hustru Inger Maria Andersdotter. Carl Hade 1890 gift sig med Gerda Amalia Henriksson f. 1864. Hon var dotter till häradsdomare Helge Hansson och Anna Katarina Eliasdotter i östra Bogane.

På Backa Hage hade man två kor, får, gris och hönor och det odlades potatis och säd. Sonen Knut har vittnat om att han aldrig gått hungrig till sängs på Backa Hage. Någon häst hade man inte så ibland hände det att man fick spanna för de tvåkorna.

Carl och hans familj var mycket musikaliska så det sjöngs ofta på Backa Hage. Carl hade två små guldringar i öronen som han fått av sin äldsta syster strax efter att deras far avlidit. Carl var då endast 6 år gammal.

Förutom de sju barnen, som alla skulle få plats i den lilla stugan med två rum, så hade Carl en skomakarlärling boende hos sig. Carl köpte sina hudar från Uddevalla. Han var känd för att göra starka stövlar bl. a. till sjömän.

Fyra av Carls och Gerdas barn for till Amerika. Det var Knut, David, Ivar och Anna. Alla utom Ivar återkom till hembygden efter några år. Ivar bosatte sig i Chicago.

Knuts amerikaresa : (i New York, passenger lists, 1820 - 1957 18 år gammal. Avfärd Liverpool, England - Ankomst Boston, Massachusetts 21 maj 1913. Hemfärd, fyra år senare

1931 friköptes torpet av syskonen Ivar och Anna. Anna, Dagmar och Gottfrid bodde kvar på Backahage till sin död. Annas dotter Ann-Marie f. - bor där fortfarande (2003), men har också lägenhet i Henån (2015).

Mamma Ebba

Ebba är född i Sala 1 nov 1901. Föräldrar Elin och Hjalmar Sjögren. Gift med Knut Olsson. Död 10 maj 1980 Göteborg, Västra Frölunda, GBG o Bohus län. Västra Götalandsregionen.

Bodde i Sala endast ett år. Föräldrarna flyttade ofta. Fadern handelsman.

Föräldrarna flyttade till Myckleby, Orust omkring 1910. Hjalmar Sjögren blev där föreståndare för Hällene affär. Föräldrarna önskade att dottern skulle gå i högre skola. Vid 10-års ålder inackorderades hon därför hos släktingar (farbror med familj) och började i Lundenska Privatskolan i Göteborg. Där läste Ebba bl. a. tyska för en hetlevrad lärare, Ella Gyberg, som då var ung.

Sedermera fick dottern Inger samma lärare i tyska och geografi i Majornas flickskola. Då var läraren i slutet av sin gärning med samma humör.

Det var inte lätt för varken barn eller föräldrar att bo så långt ifrån varandra.

Vid 12 års ålder flyttade Ebba till Myckleby. Storgrät för att miljö och skola var så ålderdomliga. Bl.a. användes griffelplatta och hartass att suddas med. Fick dock vänner bl.a. Annie i Berg och Judith. Föräldrarna köpte en taffel och Ebba fick lära sig spela piano. Skrev av många noter och sånger i sitt nothäfte. Skrev flera gånger i sin dagbok att hon ville bli pianist. Vid Ebbas giftermål såldes taffeln. Maken Knut Olsson köpte tillbaka den till sommarstället på Stillingsön några år senare. Dottern Kerstin minns när den kom med häst och vagn.

En gång lånade Ebba en cykel av Annie på Berg. Bröt då armen i ett dike på väg till Svanesund för att titta efter en pojke, berättade Rut på Öberg. När hon ville besöka Allmags dansbana, som då låg vid varvet, följde fadern Hjalmar med. Gick ur Allmags skola med högsta betyg i alla ämnen. Fick också hjälpa till på pastorsexpeditionen för att hon hade så vacker handstil.

Träffade sin make Knut Olsson (23 år och hemvändande från Amerika) hos väninnan Annie på kalas när hon själv var 16 år. En tid efteråt träffades Ebba

och Knut vid Bratteberget utanför Bogane av en slump (?). Knut skulle gå till en urmakare för att reparera en klocka, Får jag följa med frågade Ebba. Skrev sedan mycket om den stora kärleken i sin dagbok. Knut arbetade som målare i Göteborg på Allmänna vägen. Ebba fick gå på Tyft/Billströmska folkhögskolan på Tjörn. Det var en rolig tid. Hon undervisades bl.a. i tyska och engelska. På rasterna dansade eleverna ofta gillesdanser.

Ebba ville bli pianist och lärare men föräldrarna behövde hjälp i affären så Ebba arbetade där tills hon gifte sig 1926 med Knut Olsson. Astrid Roupe efterträdde Ebba i affären efter att ha arbetat parallellt med Ebba en tid. Roupesläkten blev kära bekanta till Olssonssläkten.

Morfar Hjalmar Sjögren

Född i Eksjö 15 december 1862. Död 14 november 1940.

Hjalmar Sjögren gifte sig 1899 med Elin Karlsdotter. De bosatte sig några år i Sala där enda barnet Ebba föddes. Hjalmar och Kosan ställdes sedan till Stockholm och sedan till Örebro.

Sedan flyttade familjen till Göteborg där maken öppnade skoaffär. På hösten 1912 blev Hjalmar föreståndare för en större affär i Hällene, Stillingsön på Orust vilken plats han hade till 1928. "Hans krafter togs i anspråk för kommunala och kyrkliga värv". (GP och GHT 18/11 och i GMP den 1911 1940).

Sedan flyttade familjen åter till Göteborg. Hjalmar övertog en cigarr- och kortvaruaffär vid Stilla gatan som makarna ägde till 1937 då affären överläts pga sjukdom och ålder. Hjalmar Sjögren avled 1940-11-14 efter fyra års urinsjukdom.

Hjalmars begravningsakt lördagen den 23 november 1940 i kapellet å Västra Kyrkogården i Göteborg varvid kyrkosångaren Holger Sjögren (vän till familjen Olsson) sjöng "Det gäller" av Hannikainen och kyrkoadjunkt Ragnar Eriksson förrättade jordfästningen. Vid graven talade direktör Emil Johansson och handelsresande Walter Tengberg till den avlidnes minne (enl. GP och GHT).

Mormor Elin

Född 6 december 1861 i Grindsbo, V:a Ed, Kalmar län. Död 17 april 1958 i V:a Frölunda (i Solveigs föräldrahem Ekebacksgatan). Dödsorsak: ålderdomssvaghet

Vid unga år lämnade hon barndomshemmet och flyttade till Linköping. Där tog hon plats som hembiträde hos sin svågerns brodering. Carl Stenmark. Hon tjänade troget hos dem i 10 år.

Därefter blev hon sömmerska och öppnade eget kappskrädderi som hon höll på med i cirka 10 år.

Hon gifte sig 1899 med handlanden Hjalmar Sjögren. De bosatte sig några år i Sala där enda barnet Ebba föddes. Kosan ställdes sedan till Stockholm och sedan till Örebro.

På hösten 1912 blev maken Hjalmar föreståndare för en större affär i Hällene på Orust vilken plats han hade till 1928. Sedan flyttade familjen åter till Göteborg. Hjalmar övertog en cigarr- och kortvaruaffär som makarna ägde till 1937 då affären överläts pga sjukdom och ålder.

Exempel på äldre anor

Andreas Sjögren, morfars farfar var kyrkoherde i Fryele församling 1843 - 1866.

Studerade i Lund, student 1809, prästvigd 5/4 1812, huspredikant hos amiralinnan Jegerschiöld s.s., vik. amiralitetspastor (i Karlskrona) 1814-15, lärare vid amiralitetsbarnhusskolan 1816,

pastoralexamen 1823, vik. fångpredikant 1823–27.

Räknade dubbla tjänsteår 1823–27. Hade ett gott huvud snabb uppfattningsförmåga och stor fyndighet att uttrycka sina tankar.

Såsom framstående predikant var han i Karlskrona mkt eftersökt.

Hans tid i Fryele fördystrades av strider med det för sin styvsinhet sedan gammalt kända folket.

Var god mot de fattiga och hade ett känsligt men häftigt sinne.(ref. Teser för pastoralexamen. Växjö 1823).

Hans son Per Algot Sjögren var född i Karlskrona 1833. Bosatt i Fryele prästgård 1843 – 1850, därpå i Bergkvara och senare i Eksjö (kvarteren Jägaren 26, Kyrkokvarteret 3, Torgkvarteret 4) Regementsväbel i Karlskrona. 7 barn, varav ett dödfött.