

STEN KULLENS KYRKA

2000 – 2010

KYRKAN EN SAMLINGSPUNKT

För värme och meningsfull gemenskap



År 2000 fyllde vår kyrka i Stenkullen tio år.
Då gav vi ut en broschyr om kyrkan.
Mycket har hänt efter ytterligare tio år.
Det vill vi berätta om i denna uppföljning
av kyrkans historia.

Vi blickade framåt för tio år sedan och noterade att:
”Vi behöver i dessa sekulariserade tider åter bli en
missionerande församling. Kyrkan måste gå ut i sam-
hället. Att finna nya eller nygamla former för fördju-
pad kontakt med ungdom och människan i arbetsför-
ålder är ett mål för framtiden. Vi går in i 2000-talet
med glädje och förtröstan och i visshet om att vad
som än händer får vi vila i Guds hand nu och alltid.”

De gångna tio åren i Stenkullens distrikt har till vår glädje
och uppskattning förverkligat framtidsperspektivet. Med ett
väl fungerande arbetslag har Stenkullens kyrka gett försam-
lingen ett nytt innehåll i verksamheten – i tiden. Gudstjänsten
har varit grunden att verka i. Även liturgin har förnyats.
Musiken har på många sätt berikat gudstjänsterna. Det ovan-
ligt vackra kyrkorummet och övriga lokaler har gett möjlighet
till ”hemtrevnad” för de allt fler besökande. Tröskeln till kyr-
kan har blivit lägre. Kommittén har med beundran och entusi-
asm helhjärtat stått bakom arbetslaget.

Söndagskvällar

Karin Coxner-Ringlander (2002 - 2007) med arbetsteam genomförde en viktig förändring av söndagsgudstjänsterna både till tid och till form. En förändring som bestått och vidareutvecklats under Eva Gripenbys ledning (2007 -). Britta Dahlberg förhöjde ofta stämningen i kyrkorummet med till temat passande installationer.

Man beslöt att gudstjänsten skulle hållas varannan söndagskväll. Det gick då att planera och genomföra gudstjänsten med rikare och mer varierat innehåll. Gudstjänsten hålls kvällstid kl. 18 som ett komplement till de andra kyrkornas gudstjänsttider. Förändringen blev lyckad och gudstjänstbesökarna ökade i antal. I genomsnitt besöktes gudstjänsterna av 60 - 65 personer, men det kunde bli upp till 180 personer. Efter gudstjänsten fortsatte samvaron och gemenskapen vid en enkel måltid.



En annan form av gudstjänst bjöd "Julgemenskap" och onsdagarnas "Kyrksoppa". Söndagsgudstjänsterna kompletterades med fördjupning i Retreater och Kristen djupmeditation.

Nattvarden

Nattvarden har getts nya former. Dels har givits variationer på nattvardsritualen som känts bra. Dels har retreaterna kombinerats med mässan vilket ökat antalet kommunikanter. Bilden visar de nya nattvardskärlen, som är i stil med kyrkans utformning.



Konfirmander

Flera modeller av konfirmandundervisning har praktiserats. Teman kring Martin Lönnebos "Frälsarkransen" och "Upptäcktsresan är ett par exempel. Konfirmanderna har haft månadsmöten och en avslutande intensivundervisning ett par veckor på sommarlovet. En av dessa har man haft i lägerform. Samarbete med de övriga kyrkorna i församlingen har skett kring undervisningen. En liten grupp unga med funktionsnedsättning har samlats till konfirmandträffar i Stenkullens kyrka 2008/2009. Gruppen leddes av församlingsassistenten och frivilliga medhjälpare.

Diakoni och själavård

Genom den diakonala verksamheten har man fått ett antal möten med människor med stora behov av diakonala medel samt mycket diakonal omsorg. Antalet sådana kontakter har ökat med åren. Själavårdssamtal är fortsatt mycket efterfrågade, inte minst med människor man fått kontakt med genom Meditation, Retreater, Mötesplats för långtidssjukskrivna och Beröringspunkten. Det kan ibland bli enstaka samtal, ibland en serie på 4 - 5 samtal med präst eller diakon.

Sång och musik

Musik i Gudstjänsten

Musiken fördjupar gudstjänstlivet. Under tioårsperioden har tre duktiga musiker verkat (se medarbetare). Dessutom har ofta externa musiker och körer berikat gudstjänsten, inte sällan i form av särskilda musikgudstjänster. Musiken är i gudstjänsten – gudstjänsten är i musiken.

Körverksamhet

Körverksamheten leds av församlingens kyrkomusiker. Stenkullens musiker har haft speciellt ansvar för småbarnsverksamheten.

För barn från 3 månader upp till 3-4 år träffades varje vecka 10 - 12 föräldrar med barn för att sjunga, dansa, spela, leka och fika. Åldersgrupperna har kallats **VYSSANLULL, SÅNGSKATTEN och SKATTKISTAN**.

Ett tidigt möte med kyrkan, ett uppmuntrande av barnens musikaliska utveckling, stödjande av kontakten mellan det lilla barnet och dess föräldrar samt en gemenskap och ett samtalsforum för småbarnsföräldrar har legat till grund för dessa samlingar. Grupperna har varit fulltecknade med väntelista för att få delta.

Som ett förstadium till körtrappan kan man genom rytmikgrupperna komma i kontakt med musik i alla åldrar fram till första barnkören startar.

KÖRTRAPPAN I samverkan mellan distrikten har en "körtrappa" organiserats, vilket innebär att man arbetar med körer för olika åldrar.

GLORIA En kör för sångglada barn i 4 - 5-årsåldern. Detta har varit första steget man tar i Lerums församlings "körtrappa".

CANTICA 1 Kör för 6 - 8-åringar som älskar att sjunga. Köreorna har berikat många gudstjänster och även haft konserter tillsammans med flera andra barnkörer.

THE MAMAS "En kör med kvinnor mitt i livet som har träffats varje måndag för att sjunga ihop, ha roligt och stödja varandra när livet tar emot". Kören har haft flera framträdanden under ett år. Den har medverkat vid musikgudstjänster, ibland med inhyrda solister. Årliga julkonserter i Lerums kyrka har stått på programmet.



Kristen djupmeditation

Kyrkorummet i Stenkullen stämmer till frid och harmoni. Genom kvällar med kristen djupmeditation, kan kyrkorummet komma till sin rätt i flera sammanhang än gudstjänsternas. Meditationens vila och tystnad ger en läkande motvikt till stress, splittring och anspänning. Meditation har erbjudits 10 - 15 deltagare varannan tisdagskväll vår som höst. Frivilliga medarbetare, som genomgått meditationsledarutbildning har varit goda resurser i detta arbete.

Retreater

Behovet av stillhet och tystnad är stort i vårt hektiska samhälle, så fyllt av ljud. Retreat i Stenkullens kyrka innebär att dra sig tillbaka i stillhet och tystnad en hel söndag. Under ett år hålls fyra retreatar, som alla blivit fulltecknade (15 deltagare) så fort anmälningsskyltar sänts ut. Under retreatdagen erbjuds bl. a. massage, meditation och akvarellmålning. Söndagen avslutas med en stilla kvällsmässa.

Julgemenskap

Sedan 2005 öppnades kyrkan för gemensamt julfirande och "Samling vid krubban". Vid gudstjänsten sjöngs julens sånger. Över 100 personer brukade besöka gudstjänsten. 75 av dem fortsatte gemenskapen vid ett generöst och festligt julbord, som förberetts och dukats upp med hjälp av frivilliga. Kalle Anka m. fl. kunde ses i TV:n. Tomten kom med julklapp till alla. Julfirandet 2008 var i samverkan med Missionsförsamlingen i Lerum.

Mötesplats för långtidssjukskrivna

Varannan vecka har en grupp långtidssjukskrivna samlats för meditation, promenader, avslappning, massage, akvarellmålning, fika och samtal. Många har kunnat gå vidare till arbetsprövning och återgång till arbete. För andra har verksamheten bidragit till ett större välbefinnande, ökade kontaktmöjligheter samt nyupptäckta färdigheter. Rekrytering till verksamheten har skett bl. a. via vårdcentralens kuratorer och personligt ombud. Foldrar har också funnits i församlingens kyrkor, på KomIn och biblioteken.

Beröringspunkten

Varannan vecka erbjuds i friskvårdssyfte en avslappnande och lugn miljö för den som behöver stanna upp en stund i en kanske stressig och tung vardag, för att hämta andan och finna balans i tillvaron. Projektet har stötts av Folkhälsorådet. 20 - 25 personer har deltagit vid varje tillfälle.

Onsdagsmöten

Under åren har många medarbetare ideellt varit engagerade i arbetet med "Kyrksoppa" och "Klingande minnen".

Kyrksoppa – mötesplats mitt i veckan för daglediga och ett avbrott i vardagens ensamhet, fylld av gemenskap och feststämning. Runt 40 - 50 deltagare har samlats varannan onsdag vid lunchtid för gudstjänst, en god soppa och ett föredrag eller någon musikunderhållning.

Klingande minnen – Varannan onsdag har 25 - 30 sångglada träffats för att sjunga gamla och älskade melodier – ett sätt att dela minnena från förr och hålla tankarna klara. Dragspelare och pianist har frivilligt ställt upp och förgyllt sångtillfällena med sin musik.

Övriga aktiviteter

HEDEGÅRDEN

Gudstjänst har hållits på Hedegården varannan torsdag med mellan 15 - 20 deltagare. Mässa har firats var sjätte vecka. Stenkullens kyrkomusiker har också medverkat vid andakterna på Höjdenhemmet och Tuvängen.

BESÖKSGRUPP

Ett samarrangemang med Lerums kommun med en grupp som gör besök och har personliga kontakter med äldreboendena. Ansvar för gruppen har diakon från Stenkullen och präst från Aspenäs haft.

FÖRSKOLA, SKOLA & DAGLIG VERKSAMHET.

Skol- och förskoleklasser och andra grupper har bjudits in till samlingar varje termin, särskilt i samband med de stora högtiderna.

Den s.k. "Daglig verksamheten"/Utsikten (på Rydsberg) inbjuds till gudstjänst och lunch 1 gg/termin

SOMMARRESOR och SOMMARLUNCHER

För alla dem som är kvar hemma under sommaren kan tiden kännas mycket lång. För att komma ut och få en trevlig upplevelse har församlingen anordnat två eller tre dagsturer till olika orter. Resorna har varit mycket uppskattade. Vid sommarluncherna, som "cirkulerat" mellan distrikten bjuds på en enkel lunch samt en stunds sång och musik tillsammans med ett 40-tal deltagare.

Medarbetare under åren 1999 – 2009



Komminister
Eva Gripenby
2007 -



Komminister Bengt Olsson
1999 - 2001



Komminister Karin Coxner-
Ringlander 2002 - 2007

Diakoner
Britta Dahlberg
Katrín Larsson

Församlingsassistent
Christina Sjöholm

Vaktmästare/husmor
Mercedeh Lolavar

Kyrkomusiker
Camilla Voigt
Linda Sandström
Karin Hilmarch

Gudstjänst- /kyrkvårdar

Ella Carlsson / Emmy Cervin / Bengt Dahlin /
Solveig Dahlin / Ing-Marie Gill / Anita Hjorth /
Lucia Uddeborg

Stenkullens kyrkokommitté

Staffan Aijmer / Ella Carlsson / Emmy Cervin / Bengt och
Solveig Dahlin / Ing-Marie Gill / Anita Hjort /
Solveig Jacobsson / Mary Jonson / Lucia Uddeborg
samt Arbetslaget nedan.



Arbetslaget/teamet i Stenkullens kyrka 2009
Christina Sjöholm, Karin Hilmarch, Britta Dahlberg,
Mercedeh Lolavar, Eva Gripenby,

Lerums kyrka renoverades 2007 - 2008

I augusti 2007 stängdes Lerums kyrka för renovering. Det tog ett år till den högtidliga återinvigningen den 7 september 2008. Taket, golvet, koret – allt blev omgjort. Hela kyrkan har handikappsanpassats och alla har fått en bättre arbetsmiljö.



Renoveringen innebar också en omfattande restaurering av de vackra takmålningarna.

Stenkullens kyrka förbättrades också



SAKRISTIA Till 10-årsjubileet år 2000 var sakristian färdigbyggd och målad av FRITZ FUCHS, som också färgsatte kyrkan vid nybyggnationen. Sakristian blev prästens arbetsrum men också samtalsrum, arkiv för skrudar och altarkärl m. m.

UTRUSTNING Kyrkan har fått ett nytt piano och församlingsrummet har utrustats med högtalare, hörslina och andra audiovisuella hjälpmedel. Detta kommer att ge bättre utbyte av föredrag etc.

STÖRRE KYRKORUM Ofta är kyrkobesökarna fler än vad kyrkorummet kan härbärgera. Vi hoppas på en lösning där "rosa rummet" genom ombyggnad kan bli ett komplement till kyrkorummet.

MARIAKON Kyrkorummet har fått ännu en ikon, "Maria och Jesusbarnet", som målats av Karin Grönlund.



Framtiden

Vi ser framtiden an med tillförsikt. Den 50%iga ökningen av det totala antalet kyrkobesökare vill vi naturligtvis öka till det dubbla inom en tioårsperiod. Vi arbetar på att nå ut till människorna i det omgivande samhället med det kristna kärleksbudskapet, som kan förändra världen.