

Kungsladugårdsskolan

Min första skola var den nybyggda (1935) Kungsladugårdsskolan, där jag gick i fyra år, 1937 – 1941. Skolan var modern med bl. a. badinrättning och tandklinik. Skolvägen var via Gröna Vallen och Plaskdammen framför skolan. Bägge platserna var också lekrområden för oss i skolåldern.





Dammen kallas i folkmun "Plaskis".

I plaskis badade man gärna även om det var förbjudet. Gick polisen förbi hoppade man snabbt upp. På vintern var det skridskois på dammen, som lockade.



Dammen är cirka 50x30 meter stor och inte helt rektangulär.

Dammen anlades 1930-31 och bekostades av medel ur [Charles Felix Lindbergs donationsfond](#) med totalt 50 000 kronor.

Badinrättning

Så här badades vi i små kar i en lång rad. Vi skrubbade varann på ryggen. Sedan in i duschen – en lång ”korridor” först med varmt vatten och sist iskallt.



Tandvård

Att besöka tandläkaren var inte populärt.

Lärarna

Småskollärarinnan, Karin Hasselgren var snäll och mycket omtyckt. Vi var 23 i klassen.

Betyg fick vi redan från första klass men då bara i Odrning (God) Uppförande (Mycket gott) och Framsteg (Mycket goda).

I andra klass blev det ämnesbetyg. Jag låg bland de näst bästa i samtliga ämnen. Jag hade två sjukdagar.

I klass tre fick vi en manlig och litet barsk lärare, Axel Johansson. Betygen halkade ned betänkligt! Det blev B i alla ämnen. Fyra dagars sjukfrånvaro.

I fjärde klass steg betygen med Ba i flera ämnen och AB i teckning. Det var dock litet knackigt med geografin B-, som Hjalmar Idefors, rektor på Västra real, konstaterade näsöm jag sökte in på (mors ambitioner för sonen) våren 1941. Vårbetygen höjdes dock rejält till BA i alla ämnen förutom historia, välskrivning och slöjd, som gav B. Teckning var bästa ämnet med AB. Uppförande och ordning A. Tio dagars sjukfrånvaro.

Betygsboken finns i en pdf-fil.

GÖTEBORGS FOLKSKOLOR

BETYGSBOK

Bengt P. Johansson

Gröna Vallen

är en idrottsplats - en konstgräsplan - och en gata i stadsdelen Kungsladugård i Göteborg. Där tillbringades många timmar med lek och idrott och att se på fotbollsmatcher. Skogen var det prefererade laget. En gång stående bakom målet fick ja en boll i huudet. Detta avskräckte mig från fotboll i resten av livet.



en, är cirka 230 meter lång

Gatan, som ligger nordost om plats och sträcker sig mellan Ostindiegatan och Peter Bagges gata. Själva konstgräsplanen omfattar cirka 8 000 kvadratmeter. År 1918 fastslogs gatans namn som togs efter lägenheten Grönwallen som först påträffas 1812, med betydelsen 'slätt, gräsvall', eftersom lägenheten här utgjordes av en lång, odlad jordremsa. Ett tidigare namn på området var endast Vallen (1786). Gröna Vallen kom till i samband med stadsarkitekt Albert Lilienbergs stadsplan år 1916. Nu 2017 planeras bostadshus att byggas på platsen.