

en liten dikt

SOLVEIG

2 år

19  $\frac{16}{11}$  35

*Gjosta*  
*a*

SOLVEIG

2år

Solveig, du lilla, du solstrålen var  
Allt som är gott har sin boning i dig  
När nu små benen de tultar och går  
I tredje året på levnadens stig

Skulle jag önska så bleve det väl  
Att du allt framgent en solstråle är  
Ty i den mörka och plågade själ  
Dock, någon kämpe i ljusets här

Mätte din klara di<sup>n</sup> trofyllda blick  
sällan få grumlas av bitterhets tårar  
Så skall de frön du i barndomen fick  
Växa till rosor i ungdomens vårar.

1937



hur! hur hur hur hur hur

Lilla

klumpen

Solweig

4 år



från

Gösta

1938



Vi  
grattulero

Solweig

Bär

SOLWEIG

5 år

Tre små fåglar höres drilla  
vackra rara toner trilla  
ur de näbbar små.

I en vas på Göstas bord  
står en blomma, nyss ur jord  
även hon hörs säga så:  
Grattis lilla Klumpen min".

Nu du börjar trampa in  
i de stora flickors led  
knappt jag törs gå med.  
Snart du stora damen är  
kanske ock fin klänning bär  
siden sammet, blått och ~~svart~~  
rött

Jo, jo det blir sött.

Men ännu är jag väl den  
som förblir din trogne sven  
Därför vill så gärna jag  
hylla dig på denna dag.

Varm min önskan jag dig ger  
att i världen ut du ser  
troget blickande så rart  
då den gode Guden spart  
många vackra minnen än  
åt min lilla Klumpe-vän.

Hör hur fåglarna dig ge  
hyllningssång med höga "C".  
Och den lilla blomman nickar  
och lyckönskningar dig skickar

Så gör även hjärtligt jag  
uppå Solveigs 5-årsdag.

*Gösta*

Sotkveig

19  $\frac{16}{10}$  39



från

Gösta

6 år

Solweig.

Det kommer en gubbe med höger hatt  
som bugar med blommor i hand.  
Han har knallat och gått en längre mat  
från Skånes sockerbetsland.

Han har legat i skakande postkup  
bland frimärkta kort och brev.

Och innan i dag du solen hann  
i din brevlåda djärvt han <sup>se</sup> klev

Med ett nyp i din trubbiga  
näsetipp  
han dig väcker och blommans tar upp  
Så han harsklar och hurrar: hipp,  
hipp, hipp-hipp.

Och en sång han se'n stammer upp.

Och Solweig, hon skrattar och  
springer och ler,  
och gubben han lyfter sin hatt.  
En hjärtlig hyllning från Gösta  
han ger  
och ett leve ljudligt och glatt.

Din "lekkamrat"

Gösta



SOLWEIQ GRATTULERAS  
PÅ FÖDELSEDAGEN 1940.

av  
Gösta



Solweig  
går från  
skolan  
den 16/11 1940

Vuxen tös är Solweig nu  
Fint i boken läser,  
Snart hon blir väl liten fru  
som i köket jäser.

Tänk när jag en gång då får  
komma och besöka.  
Goda kakor jag nog får,  
som kan vikten öka.

Vi i soffan sätter oss  
pratar så om grisen  
som ibland när han kom loss  
sprang i potatisen

Men än är Du liten tös  
som på ryggen bäres  
när en kväll du gick och frös  
och av längtan tärdes.

Jag Dig önskar, Solweig rar,  
~~xxxxxxx~~  
att det alltid finnes  
någon som dig gärna bär  
när du blev trött till sinnes.

Gud som haver barnen kär,  
Han har starka armar.  
Lilla Solweig gärna bär  
när det kring dig larmar.

Så kramar jag om dig riktigt  
ordentligt lilla Solweig och  
önskar dig all lycka och så får  
~~du~~ du ett litet

nyp i den lilla trubbiga näsan  
från din gamle lekkamrat

Hälsa mamma, pappa och

Gösta.  
Kerstin.